



Thomas Andresen

Borgmester (V) i Aabenraa siden 2014

Født: 1964.

Hjemby: Opvokset i Søgård og bor i dag i Tinglev sammen med sin kone Vivian.

Uddannelse og civilt erhverv: Uddannet diplomingeniør og har tidligere arbejdet som projektleder.

Hot Hot or not i Aabenraa



Storetorv til store events

Aabenraas centrale torv var tidligere i flere niveauer, og det gjorde det vanskeligt at afholde større arrangementer. Samtidig er der kommet nye og ændrede krav om tilgængelighed. Derfor lavede vi en makeover af Storetorv, hvor vi respekterede det gamle, men samtidig var nødt til at ændre på nogle ting, hvori der var nogle dybe følelser – blandt andet det meget store springvand, som er blevet fjernet. Jeg vil dog sige, at det lykkedes rigtigt godt at tage diskussionen om, hvordan funktionerne ændrer sig i takt med nye ønsker og krav. En plads er ikke skabt til evigheden.



Strandpromenade forbinder by og fjord

Vi har én af Danmarks smukkeste strande, unikt beliggende i byen. Vi kalder den vores riviera. Nu er vi ved at lave en ny strandpromenade langs det meste af stranden parallelt med vores kystvej. Den nye strandpromenade binder stranden bedre sammen med vores lystbådehavn og på sigt midtbyen. Den er et rekreativt byrum med stor indflydelse på, hvor indbydende Aabenraa præsenterer sig – både for kommunens borgere og for besøgende. Vi vil gerne, at byen ikke vender vandet ryggen, men i stedet trækker de studerende og de besøgende i gågaden ned til vandet – og omvendt.



Centerbyernes nye liv

Vi er én af de kommuner i Danmark, der bruger flest penge på at skabe udvikling i landdistrikterne – blandt andet ved udviklingsplaner og områdefornyelser. Og lige nu er vores tidligere centerbyer ved at finde deres nye identitet. Vi har blandt andet opkøbt nogle bygninger i Tinglev og revet dem ned for at åbne til de centrale dele af byen og har krævet, at dagligvarebutikker skal ligge i centrum. Det har medført, at vi fik afblæst en begyndende butiksød. Vi har også valgt at holde liv i flere landsbyskoler, og mange af vores landsbyer, som ligger naturskønt, har fået vandrestier, shelters og naturområder, som animerer til udeliv.

Gid det var os ...

Tirpitz i Varde

Jeg synes, de har gjort det bragende godt i Varde med Tirpitz. De har i den grad taget noget stedbundet – de her bunkers fra den tyske besættelsehistorie – og gjort det til et turistmål uden mage. Men det ville ikke være ude af proportioner at sige, at vi inden for 10 år kan have noget lignende. Vi har Frøslevlejren i Aabenraa Kommune, hvor der under krigen sad frihedskæmpere, homoseksuelle og jøder fængslet. Og efter krigen sad der Gestapo-folk. Så vi har en meget stærk fortælling og vil gerne lave noget som det, de har lavet i Tirpitz med fremragende arkitektur og formidling.

Af journalist Emilie Koefoed
Fotos: Aabenraa Kommune

Not



Truet nedrivningsstøtte

I landsbyerne giver rækkerne af faldefærdige huse en negativ spiral. Fordi forfald avler forfald. Når man laver investeringer i byrum, og der er de her øjenbæer imellem, så er det vanskeligt at få folk til at renovere deres egne huse. Nu har regeringen meldt ud, at den statsstøttede pulje til nedrivning kan falde væk. Der vil jeg sige, at uanset hvad staten gør, ville det være NOT at droppe opkøb og nedrivning af faldefærdige huse i vores kommune, for det er på den måde, at vi flere steder har kunnet ændre tendensen.



Halvfjerdserbibliotek vs. Folkehjem

Sønderjyllands Forsamlingshus i Aabenraa er en smuk gammel bygning. Men lige ved siden af har man i 70'erne bygget et bibliotek med fladt tag og persiener, der i sin tid var moderne, men i dag ikke fremstår arkitektonisk i harmoni med forsamlingshuset Folkehjem – nærmere som et sammenstød. I mine øjne skriger det til himlen, når vi har én af Danmarks fem bedst bevarede indre byer. Vi har stort fokus på at renovere de gamle huse, for de skal ikke erstattes af glas og stål. Vi vil bevare vores gamle bydel for eftertiden, samtidigt med at den bliver moderniseret.



Høje huse i smeltevandsdalen

Vi er jo en østkystby, og det betyder, at vi i princippet er en smeltevandsdal, og så er vi omkranset af skrænter. Derfor bør vi ikke, efter min mening, bygge høje bygninger. De høje huse har vi altid placeret, så de har skrænten i baggrunden, sådan at vi ikke får et fremmedlegeme, der pludselig rager op. Men vi har lige bygget et seksetagers byggeri, Cimbria Parken, som nærmer sig det, jeg helst ikke ser, at vi gør fremadrettet. Vi er blevet en erfaring rigere, og den kan vi lære af.