

” Med dette nummer af Byplan Nyt vil vi gerne invitere til at gentænke begrebet byfortætning.

## Leder

# For tæt

Når noget er for meget af et eller andet, ved vi intuitivt, at vi skal stoppe med at gøre det. Ofte ender dette med at vi taler et enten-eller sprog. Det sbliver nemt at være for eller imod, mest imod når noget er FOR meget.

Ingen ønsker at bygge FOR tæt.

Hos Boligselskaberne er beboerne ofte imod fortætning, i byrådene er de fleste politikere imod fortætning, fordi de fleste borgere er imod fortætning. I den offentlige debat er mange interesseorganisationer imod fortætning, fordi det presser naturen, insekterne, de fattige, bilerne eller andre specifikke grupper. Andre mener, at fortætning er resultatet af, at nogle altid vil have FOR meget.

Den 2. marts 2023 afholdt Dansk Byplanlaboratorium sammen med Center for Strategisk Byforskning en konference om fortætning under titlen "Byfortætning med kvalitet". Dette nummer af Byplan Nyt har inviteret en række af de opholdsholdere, der deltog på konferencen til at uddybe deres blik på begrebet og nuancere, hvad der ligger bag.

Vi har behov for at blive bedre til at tale om, hvad vi vil med vores byer, hvordan vi udvikler dem, og hvorfor vi siger, at det er FOR tæt allerede før, vi har talt om stedets potentialer.

Det er vigtigt, at der er mennesker nok til stede for at skabe attraktive steder at handle, at slentre, at lege, at finde relationer og venner for livet. Samtidigt er det vigtigt, at der kommer sol på legepladsen, at der er vindstille, mens vi sludrer med de mennesker, vi møder, at der plads til at gå og cykle og ikke fyldt med biler, der skal hen til deres hjem eller arbejdspladser.

Det er vigtigt, at vi samler os fysisk for at have råd til fælles transport, de fælles bygninger og byrum, til fællesskabet. At vi ikke bruger for meget CO<sub>2</sub> på byggeriet målt i forhold til det enkelte menneske og på den anden side, at det enkelte menneske får fysiske rammer, der stimulerer deres livskvalitet.

Altså adgang til sol, natur, himmelrum, cykelstier, vandreture og fællesskab blot for at nævne nogle stimulanser.

Med dette nummer af Byplan Nyt vil vi gerne invitere til at gentænke begrebet byfortætning. Der er en række nye dagsordener, som skubber til vores vante forestillinger om byen, som vi kender den. Dels i måden vi kommer til at genanvende mere af det eksisterende på, dels i måde vi kommer til at tale om nye alliancer mellem byen og naturen på.

Tina Saaby, direktør  
for Dansk Byplanlaboratorium



## BYPLAN NYT

Byplan Nyt 2/2023 (21. årgang)

dansk byplan  
laboratorium

**Redaktion**  
Michael Nørgaard (ansv.)  
Nyt fra Netværket og  
korrektur: Charlotte  
Odgaard Sjælland

**Redaktionsadresse**  
Dansk Byplanlaboratorium  
Rådhusstræde 6. 1. sal,  
1466 København K

Tlf.: 33 13 72 81  
Mail: mn@byplanlab.dk  
www.byplanlab.dk

**Annoncer**  
mn@byplanlab.dk  
bestilles senest  
10. august 2023

**Layout**  
Anders Tornberg

**Forside**  
Viist Odense

**Oplag**  
3.325

**Tryk**  
KLS PurePrint

**ISSN**  
1602-9038

Signerede artikler står  
for forfatterens regning,  
usignerede for den ansvars-  
havende redaktørs regning.

Byplan Nyt 3/2023  
udkommer september 2023